

Kampboekje 2018

KSA Lichtaart



Stavelot

Voorwoord

160 km
1 kampvergadering
2 in te laden containers
Een stuk of 10 examens of testen
Zover zijn we nog van het kamp verwijderd.
Maar niet getreurd, hier is alvast het kampboekje!

Nog 2 maanden zwoegen aan het schoolwerk en dan is het weer zover! Het KSA kamp komt er weer aan! Sommigen onder jullie gaan al jaren mee en zullen ondertussen al kampexperten zijn, maar voor anderen wordt dit een compleet nieuwe ervaring. Dit boekje is voor zowel de experts als de nieuwelingen gemaakt en bevat alles wat je moet weten om in juli op het KSA kamp te kunnen vertrekken.

Zo vind je een door onze experts opgestelde lijst met alles wat in de koffer moet zitten. Om buiten te spelen, te knutselen en jezelf beestig te amuseren heb je natuurlijk de juiste spullen nodig, want natuurlijk moet je ook kunnen eten, slapen, jezelf wassen,

In dit boekje vind je ook alle belangrijke data, enkele kampregels, contactgegevens en alle andere info die nuttig kan zijn voor de ouders en voor de leden.

We vragen om zeker ook het extra medische fiche correct in te vullen die als bijlage bij dit kampboekje zit. Dit hebben we nodig om de juiste voorbereidingen te kunnen treffen. Vul de medische fiche deze zeker in en breng deze binnen bij de leiding.

Dan kan ik alleen nog maar zeggen: lees rustig dit boekje, bereid je maar voor op het kamp en dan zien we jullie daar!

Vele groetjes, knuffels, kusjes, vuistjes
van de leiding!

KSA-kamp! Wat is dat?

Velen van jullie zijn al eens eerder mee op kamp geweest, maar natuurlijk zijn er zoals elk jaar ook een aantal leden die voor het eerst meegaan. Daarom krijg je hier even een kort overzicht van het kamp.

Eerst en vooral moet je weten dat een KSA-kamp vrij primitief is. Dit betekent geen luxe. We wassen ons in de rivier, we eten op zelf gesjorde tafels, slapen in tenten,... maar natuurlijk komen we niets te kort.

De KNIM vertrekt met de trein en enkele haltes voor de kampplaats stappen ze af om de laatste kilometers nog te voet af te leggen. De SJO vertrekt in Lichtaart met de fiets en trappen helemaal naar Stavelot (een hele uitdaging). Na een nachtje goede slaap in een zelfgezochte slaappleats komen zij dan aan op het kampterrein.

De leiding is ondertussen al enkele dagen op de kampplaats aanwezig om heel het kamp op te bouwen. Tenten rechtzetten, HUDO's graven, steigers sjonren, de keukentent inrichten, ... niets is te veel voor ons leidingteam.

De joro's vertrekken aan het KSA-lokaal met de bus. Wanneer ze in Stavelot aankomen, zijn we voltallig en kan het kamp echt beginnen! De eerste dag bestaat vooral uit het installeren van de joro's, het verkennen van de omgeving en al even kennismaken met de kookkunsten van onze kookploeg.

Iedere dag staan we om 8 uur op. Na het aankleden maken we ons helemaal klaar voor een nieuwe dag met een kwartiertje ochtendgymnastiek. Wanneer we onze spieren losgewerkt hebben, zijn we klaar voor een ontbijt in de eettent. Na het ontbijt poetsen we onze tanden, kammen onze haren en beginnen aan de ochtendformatie (een kort moment met informatie en soms een toneeltje over het kampthema).

Na de ochtendformatie kunnen de voormiddag-activiteiten beginnen. Deze bestaan uit dorpsspelen, bosspelen, pleinspelen, waterspelletjes, riviertochten en andere zottigheden die de leiding uit hun duim zuigt. Uitgehongerd van al die activiteit staat het middagmaal klaar om 12u30. Dan volgt de afwas (iedereen wast zijn eigen servies af) en is het tijd voor een welverdiend halfuurtje platte rust.

Vervolgens zijn er de namiddag-activiteiten, een 4-uurtje en het avondeten. Na het avondeten volgt nog een kort spelletje, tanden poetsen en dan is het voor de joro's tijd om in hun slaapzak te kruipen. Om extra goed te slapen worden ze nog getrakteerd op een kort verhaaltje. De oudere groepen kruipen rond hun (zelfgemaakt) tafelvuur om nog gezellig een beetje bij te praten.

Naast de 'gewone' dagen, zijn er ook 'minder gewone' dagen. Denk maar aan de gezamenlijke dag (alle groepen spelen samen), de bestekloze dag, de vegetarische dag, de dagtocht (waar we de omgeving een beetje verkennen) en het kampvuur (als afsluiter). Maar hier kan ik natuurlijk niet alles vertellen en als jullie meegaan zullen jullie al snel zelf kampprofessionals worden.

Kampthema

Samson & Gert en al hun vrienden waren uitgenodigd voor de trouw van hun nichtje Heidi in Tirol. Ze gingen samen vertrekken op 3 juli met de autobus richting Tirol. Iedereen pakte hun valiezen in. Iedereen nam ook zeker hun wandelschoenen mee, maar Octaaf dacht de rest te slim af te zijn door zijn skilatten mee te nemen.

Na een half uur op de burgemeester gewacht te hebben omdat hij zijn pak niet vond, konden ze eindelijk allemaal samen vertrekken. Net toen ze over de grens reden en ze de paspoorten controleerden bleek dat ze toch niet compleet waren. Van Leemhuyzen was nergens te bespeuren. Zijn bagage was mee, maar waar was hij zelf? Wat gebeurde er toen allemaal? Kom mee op kamp om het zelf te weten te komen!



Belangrijke data

Maandag 12 JUNI:

-Ten laatste 12 juni moet de **medische fiche** afgegeven zijn aan de leiding of de kampleiding. Zonder medische fiche kan je kind niet mee op kamp!

Zondag 24 JUNI:

-Deze dag is het fietscontrole van de SJO vanaf 19.00u, omdat er ver gefietst gaat worden is het belangrijk dat je fiets super goed in orde is.

Donderdag 28 JUNI:

- Binnenbrengen van de bagage van **Knim, Sjo en leiding**.
- Knimmers en Sjo'ers brengen enkel de bagage binnen die ze **niet** nodig hebben tijdens hun tocht naar de kampplaats. (Slaapzak e.d. moeten jullie dus niet naar het lokaal brengen)
- Indien er bij de **Joro's** zijn die op een **veldbed** slapen vragen we om de veldbedden dan binnen te brengen. De ervaring leert ons dat veldbedden op de bus zorgen voor plaatsgebrek. De rest van de bagage kan met de bus meegegeven worden.
- De bagage kan vanaf **13u30 tot 20u00** binnengebracht worden.

Zondag 1 JULI:

- Vertrek knim en sjo (exacte uur wordt nog meegedeeld)
- Knim: ±9u aan station in Tielen**
- Sjo: ±7u aan de Kerk in Lichtaart**

Dinsdag 3 JULI:

-Vertrek **joro's** om **10u** aan het KSA lokaal (vergeet de Kids-ID of isi'-kaart niet af te geven aan de leiding).

Dinsdag 10 JULI:

-Bezoekdag. Iedereen is welkom vanaf **13u00**. Mogen we vragen om dit uur te strikt respecteren, zodat het middageten van de leden niet verstoord wordt? Met dank.



Wist-je-dat...

- ⊙ het kamphema dit jaar 'Samson & Gert in Tirol' is?
- ⊙ Tirol in Oostenrijk ligt?
- ⊙ Oostenrijk in Europa ligt?
- ⊙ Heidi gaat trouwen?
- ⊙ de leiding al bijna een heel jaar zit te wachten op het kamp?
- ⊙ zij hier heel veel zin in hebben?
- ⊙ wij hopen dat jullie hier nog meer zin in hebben?
- ⊙ het eigenlijk niet mogelijk is om nog meer zin in het kamp te hebben dan de leiding?
- ⊙ de kookploeg dit jaar ook weer paraat staat?
- ⊙ zij dit jaar nog lekkerder gaan koken dan anders?
- ⊙ dit amper mogelijk is omdat het elk jaar al opperbest is?
- ⊙ het kamp dit jaar in de Ardennen is?
- ⊙ dit de vorige jaren ook ergens in de Ardennen was?
- ⊙ het 160 km fietsen is vanuit Lichtaart?
- ⊙ dit erg ver is voor de Sjo?
- ⊙ Lex reeds aan het trainen is met de fiets om dit te kunnen?
- ⊙ hij al van thuis tot aan de KSA kan fietsen (4km (met de elektrische fiets))?
- ⊙ mijn inspiratie op begint te geraken?
- ⊙ ik maar beter kan stoppen met wist-je-datjes?
- ⊙ dat ik er ook echt mee ga stoppen?
- ⊙ dit het laatste wist-je-datje is?

Kampregels

Aangezien we een week samenleven met een hoop mensen zijn enkele regels zeker geen overbodige luxe. Deze regels zijn er niet om jullie het leven zuur te maken, maar om het kamp met z'n allen op een aangename manier te beleven.

Kort op een rijtje:

- Iedereen gaat mee op kamp van de eerste tot de laatste minuut en over de kampdata is er geen discussie mogelijk. We vragen begrip voor deze strikte regel. In het verleden hebben we heel wat problemen gehad door toch uitzonderingen toe te laten. Het blijkt in praktijk niet haalbaar om leden vroeger te laten vertrekken of later te laten brengen.
- Snoepgoed is verboden op kamp. Waarom? Heel eenvoudig, wij hebben een kookploeg die heel de dag in de weer is om lekker eten voor ons allen te maken. Bovendien is er een 4-uurtje voorzien voor iedereen. Honger zal je dus zeker niet lijden. Snoepgoed zal door de leiding afgenomen worden en in bewaring gehouden worden tot de bezoekdag.
- GSM's horen niet thuis op kamp. Deze kunnen enkel stuk of verloren gaan. Bovendien zitten we dit jaar echt in the middle of nowhere in de Ardennen, en is de kans klein dat daar bereik is. Kan je je ouders/ vriendjes toch niet missen? Dan kan je nog altijd een kaartje/ brief schrijven. Vinden we toch een GSM, dan wordt dit net als het snoepgoed in bewaring genomen. Wat we wel sterk aanraden: geef postzegels en adresetiketten mee, enveloppen, briefpapier... De kinderen krijgen tijdens de rust tijd om brieven te sturen.
- Andere waardevolle spullen zoals I-POD's, computerspellen, MP3-spelers, goede kledij ook zeker thuislaten. Deze kunnen enkel stuk of verloren gaan.
- Bezoek is tijdens het kamp ten strengste verboden. Er zal dan ook niemand op de kampplaats worden toegestaan. Hoe groot de drang ook is om u zoon of dochterlief te zien, geduld uitoefenen tot de bezoekdag is de boodschap!
- Voorzie voldoende droge kousen en stevige schoenen. Het kan warm zijn bij vertrek, maar tijdens het kamp durft het wel eens stevig regenen. Dan zijn warme kousen en schoenen geen overbodige luxe.

Andere handige info

- De joro's nemen tijdens de busreis best een regenjas mee. Het zou eventueel kunnen dat ze nog een stukje moeten wandelen naar de kampplaats.
- De joro's hebben zakgeld desnoods alleen maar nodig om kaartjes en postzegels te kopen. Voor geen enkele activiteit hebben ze geld nodig en er is ook geen gelegenheid om te gaan winkelen. U kan dus zelf als beste inschatten hoeveel geld u aan uw kinderen moet meegeven.
- De Knimmers en de Sjo'ers hebben naast geld voor kaartjes en postzegels, ook nog zakgeld nodig voor tijdens de 2-daagse. Jullie leiding kan raad geven hoeveel geld jullie best meenemen.
- Aangezien de KNIM en de SJO op 2-daagse gaan, hebben ze een trekkersrugzak nodig. De 2-daagse houdt in dat beide groepen gedurende twee dagen van de kampplaats weggaan om de omgeving te verkennen. Ze moeten dus zelf hun slaapzak, matje, eten... dragen.
- Zoals eerder al is gezegd, gaat de KNIM met de trein op kamp. Het laatste stuk zullen ze echter te voet afleggen. Het is dus belangrijk dat ze stevige stapschoenen dragen en zorgen dat hun rugzak niet té zwaar is. Houd er rekening mee dat er naast eigen spullen, ook gemeenschappelijk materiaal in de rugzak moet! (vb. kookgerief). Daarnaast nemen de Knimmers de dag van vertrek ook een eigen lunchpakket mee!
- De SJO gaat met de fiets op kamp. Er zal een volgwagen gedurende de hele rit meerijden. De bagage van de SJO'ers kan in de volgwagen gelegd worden. De fietsers rijden over paden waar de volgwagen niet kan rijden. Daarom nemen de SJO'ers best een klein rugzakje mee op de fiets waar ze hun lunchpakket, regenjas, water en dergelijke in bewaren.
- Op het einde van het kamp zorgen de ouders zelf voor het vervoer van hun kind(eren) naar huis. Indien je zelf niet naar de bezokedag kan komen, spreek dan op voorhand af met iemand waarmee je kind kan meerijden of breng de leiding op de hoogte.
- We willen ook vragen dat de ouders van de SJO zelf voor het vervoer van de fietsen naar huis zorgen. Als dit onmogelijk is, kunnen we de fiets eventueel nog bij in de container steken, en dan kan je hem achteraf aan het lokaal komen ophalen. We vermijden dat liever, aangezien de fiets dan op de container ligt tussen het andere materiaal met gevaar op beschadiging.
- Voor het eten geef je best een gamel mee. Velen vinden het aangenamer om te eten uit een bord. Een gamel geeft nochtans een aantal voordelen: ze kan niet kapot en vooral bij het halen van eten is de kans kleiner dat er gemorst wordt. Op de ongelijke grond van een veld loopt het veel gemakkelijker met een gamel dan met een volgeladen soepbord.

Contactgegevens

Brieven

Ook al zijn bezoek, telefoneren, rooksignalen... tijdens het kamp niet toegestaan. Toch bestaat er nog altijd een mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de gebeurtenissen op de kampplaats. Uw dochter/zoon kan altijd een briefje schrijven. Omgekeerd is dit natuurlijk ook mogelijk. Dit juichen we zelfs uitermate toe. **Het is immers altijd leuk om een kaartje of brief van thuis te krijgen.**

Brieven kunnen gestuurd worden naar onderstaand adres:

Jean-Pierre Schmitz
KSA Lichtaart
t.a.v. Voornaam Achternaam
Lodomez 13
4970 Stavelot

Kamptelefoon

Bij dringende zaken kan de je kampleider of iemand van de kookploeg telefonisch bereiken op de Kamptelefoon via het nummer 0479/40 11 97.

We willen wel nadrukkelijk vragen om ons enkel bij noodgevallen te bellen!!! Houd er rekening mee dat we mogelijk ook geen verbinding hebben, dus laat zeker een bericht na. We bellen u zo spoedig mogelijk terug.

Kampleiding

Voor het kamp kan je met alle vragen en/of opmerkingen over het kamp terecht bij de Kampleiding:

Anton Vroemans
Dennenlaan 27A
2460 Lichtaart
0479/40 11 97
info@ksa-lichtaart.be



Kampgeld

De kampprijs bedraagt 115 euro voor het eerste kind en 95 euro voor het tweede, derde, ..., vijftiengste kind van het gezin. Vanaf het vierde kind van het gezin is het gratis.

Ook al proberen we de prijzen van het kamp zo laag mogelijk te houden, het is niet niets. Zeker als je meerdere kinderen hebt wordt het nogal prijzig. Gelukkig zijn er allerlei opties om het alsnog goedkoop te houden.

Ziekenfonds

Veel ziekenfondsen betalen een groot deel van jeugdkampen terug. Vaak ongeveer 5EUR per dag. Je vindt het formulier op onze website (KSA Lichtaart > Informatie > Tegemoetkoming), vult deze in, laat ons er een stempel opzetten en stuurt het op.

Fiscaal attest

Voor kinderen onder 12 jaar is er mogelijkheid voor aftrekking van de belastingen. Per dag dat een kind jonger als 12 is, mag je tot 11,20EUR aftrekken van de belastingen. Wij verdelen zelf na het kamp de fiscale attesten aan onze leden onder twaalf. Het is aan jullie deze verder correct in te vullen en in te dienen. Als je het fiscaal attest en ziekenfonds correct in orde brengt kan je als je 2 of meer kinderen hebt zelfs **winst** maken door je kind mee op kamp te sturen.

Verdere kosten

Het stopt natuurlijk niet bij inschrijvingsgeld. Er wordt verwacht dat iedereen deftig slaapgerief, eetgerief, KSA kledij en aangepaste kleding (wandelschoenen etc) meeneemt op kamp. Dit hoeft daarom niet duur te zijn. Goedkoop of tweedehands volstaat even goed. Als je dergelijk materiaal goed onderhoudt zal het ook een langere tijd meegaan waardoor je het maximum eruit haalt. Zo hoef je niet ieder jaar nieuw materiaal aan te kopen.

We proberen het kamp elk jaar zo goedkoop mogelijk te houden zodat iedereen de kans krijgt om mee te gaan. Toch zijn we er ons van bewust dat er ouders zijn die problemen hebben met het kampgeld. We willen absoluut alle kinderen de kans geven om mee op kamp te gaan. Moesten er toch problemen zijn, dan vragen we om contact op te nemen met de kampleider. Samen vinden we zeker een oplossing.

Rekeningnummer

Bij overschrijving van het kampgeld, vragen we om **duidelijk de naam en groep van uw kind(eren) te vermelden**. Overschrijven kan op het volgend nummer: **BE17 9731 8011 8021**

Wegbeschrijving

Voor de kaartlezer:

- Ga via de Noord-Zuidverbinding richting Geel en rij de E313 op richting Luik
- Volg aan het knooppunt Vottem de E40/E42/E25 richting Aachen/Verviers/Maastricht
- Volg de E42 richting Saarbrücken/Verviers
- Volg de E42 tot en met afslag 12 (Recht/Vielsalm/Bellevaux-Ligneuville)
- Sla na de afrit rechtsaf richting Bellevaux
- Volg vanaf hier de welbekende blauw/gele bordjes 'KSJ Lichtaart'

Voor de GPS:

Lodomez 13
4970 Stavelot



Checklist

- KSA-uniform (hemd, sjaaltje...)
- Kledij voor alle weersomstandigheden
 - lange broeken
 - korte broeken
 - truien/ sweaters/ T-shirts
 - ondergoed voor elke dag
 - kousen voor elke dag
- Stevige (wandelschoenen)
- Schoenen voor dagelijks gebruik
- Waterschoenen (liefst oude turnpantoffels of loopschoenen)
- Laarzen
- Zakdoeken voor elke dag
- Zak voor de vuile was
- Pyjama
- Zwemgerief
- Regenjas
- Jas
- Gamel
- Bestek (lepel, vork, mes en koffielepel)
- Drinkbeker
- 2 keukenhanddoeken (gemerkt met je naam!)
- Slaapzak en een extra dekentje
- Luchtmatras
- Zaklamp
- Stripalbum, boek, klein spelletje, kaarten (iets voor tijdens de platte rust)
- Rugzakje voor de dagtocht
- Papier, enveloppen, schrijfgierief (kaartjes en postzegels kan je ter plekke kopen)
- Etiketten/ papier met adressen
- Washandjes
- Badhanddoeken
- Tandborstel, tandpasta, spoelbekertje
- Zeep en shampoo (Liefst eco-zeep zoals Ecover)
- Zonnecrème
- Borstel of kam



- 12 jaar: Kids-ID of ISI+-kaart
- +12 jaar: Identiteitskaart
- Joro's: 1 pot confituur
- KNIM & SJO: 1 pot choco
- Leiding: 1 pak klontjes

- Wat zeker **niet** meebrengen? Goede kleren- snoep- GSM- juwelen- zakmes - i- Pod- MP3- spelcomputers...

Bezoekdag

De bezoekdag is de laatste dag van het kamp. Uit ervaring weten we dat mama's, papa's, grootouders, broers en zusjes vaak heel benieuwd zijn naar het kamp en hoe alles er aan toegaat. Daarom geven we de mogelijkheid om de sfeer te komen opsnuiven, en daarna is het tijd om huiswaarts te keren.

Aangezien de Ardennen niet bij de deur liggen, voorzien we 's middags eten voor alle bezoekers. Onze kookploeg zorgt voor verse broodjes met kaas/hesp en groenten. Daarnaast is er nog voldoende tijd om onze kas te spijzen met een drankje.

Om een goed verloop van de bezoekdag te garanderen, willen we vragen om **niet voor 13u op de kampplaats te komen**. De leden zijn dan zelf nog aan het eten en de leiding/ kookploeg hebben hun handen vol met de voorbereiding voor de namiddag. Verder willen we ook vragen om de aanwijzingen van de leiding op te volgen wat betreft parkeren en ophalen van de bagage.

Zoals hierboven al werd vermeld, gaat de bezoekdag door de laatste dag van het kamp namelijk **10 juli**. We willen vragen om (indien mogelijk) toch te blijven **tot 15u**. Dan is er nog een laatste slotformatie en het is leuk om met z'n allen nog eens rond de vlaggenmast te verzamelen. Verder hebben we ook nog een kleine attentie voor alle leden voorzien.

Broodje bestellen

Je kan een broodje bestellen voor op de bezoekdag door een SMSje te sturen met vermelding van je **naam** en **wat** voor broodje (kaas/hesp) naar 0479/40.11.97 voor **8 juli**.

Contact

Kampleider	
Anton Vroemans	0479/40.11.97

Joro 1-2	
Kyra Van Doninck	0494/11.63.87

Joro 3-4	
Jonas Van den Schoor	0478/74.09.24

Joro 5-6	
Anton Vroemans	0479/40.11.97

Knim	
Marie Jacobs	0499/63.45.85

Sjo	
Jasper Depraetere	0471/45.64.51